

Ἐγερτήριο σάλπισμα, φωνή θριάμβου καὶ ἀγαλλιᾶσεως ἀντηχεῖ σήμερα κάτω ἀπὸ τοὺς θόλους τῶν Ἐκκλησιῶν μας. Τὸ μεγαλειωδέστερο γεγονός τῆς ἀνθρωπότητος γίνεται πραγματικότητα. Ἡ Βηθλεέμ μιμεῖται τὸν οὐρανὸν καὶ ἀντὶ γιὰ ἀστέρια δέχεται ἀγγέλους πού ψάλλουν· ἀντὶ γιὰ τὸν ἥλιο χωράει, μέ τρόπο θαυμαστό, τὸν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης.

Σήμερα ὁ ἀπερινόητος Θεὸς κατεβαίνει στή ρίζα τοῦ κόσμου γιὰ νὰ ἀνακαινίσῃ τὴ Δημιουργία. Σήμερα ἡ ἐλευθερία τοῦ οὐρανοῦ ἔρχεται καὶ διαχέεται στή γῆ γιὰ νὰ ἀκεραιώσῃ τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία. «Καὶ μὴ ζήτηι, πῶς· ὅπου γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις», λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, δηλαδή, «Καὶ μὴ ζητᾶς τό γιατί καὶ τό πῶς, γιατί ὅπου θέλει ὁ Θεός, νικιέται ἡ τάξις τῆς φύσεως!».

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀπλῆ καὶ ταπεινὴ σάν τὴ διδασκαλία Του.

Φοράει τό σχῆμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ κρύβει πρόσκαιρα τὴν ἄπειρη θεότητά Του σ' ἐκείνη τὴν ταπεινὴ σάρκα γιὰ νὰ τὴ μεγαλύνη, νὰ τὴ δοξάσῃ, νὰ τὴ θεώσῃ.

Γεννιέται «ἐκ Παρθένου» καὶ αὐτὴ ἡ ἄσπορη γέννα ἀναδεικνύει, φανερώνει τό «ξένον καὶ παράδοξον» μυστήριο, τό παράξενο καὶ παράδοξο μυστήριο, πού ἀποκαλύπτει τὴ δυνατότητα πού ἔχει τό ταπεινὸ ὑλικὸ τοῦ κόσμου, ἡ σάρκα τῆς γῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου, νὰ ἐνωθῇ μέ τὴ θεία ζωὴ. Νὰ ἐνδυθῇ, νὰ φορέσῃ, τό φθαρτὸ ἀφθαρσία. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη, ἡ μεγάλη χαρμόσυνη ἀγγελία, τό πῶς μεγάλο «Εὐαγγέλιον» πού μποροῦσε νὰ προσφέρῃ ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο καὶ ὁ οὐρανὸς στή γῆ. Μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο μήνυμα γιὰ τὴν ὕλη σ' ὅλες τῆς τῆς διαστάσεις καὶ μορφές. Ὁ Θεὸς παρεμβαίνει στὸν χρόνο γιὰ νὰ λυτρώσῃ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν χρόνο. Δίχως Θεὸ θὰ εἴμαστε δουλωμένοι. Μονάδες παραγωγῆς καὶ καταναλώσεως, δύο ἡμερομηνίες: Γέννησης καὶ ταφῆς!

Ὁ χρυσόγλωσσος Χρυσόστομος ἀποκαλεῖ τὰ Χριστούγεννα «ἀπασῶν τῶν ἑορτῶν σεμνωτάτη καὶ φρικωδεστάτη». Εἶναι τό κεφαλόβρυσό τους, εἶναι ἡ σεμνομεγαλόπρεπη ἀναφορά τους. Ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας κάθε χρόνο κάνει ἕκκληση γιὰ ἄμεση προσέγγιση. «Δεῦτε πιστοί, ἐπαρθῶμεν ἐνθέως καὶ κατίδωμεν συγκατάβασιν θεϊκὴν», «ἐλάτε, πιστοί, νὰ ὑψωθοῦμε μέ ἑνθεῖ πῆλη σὶ τὰ οὐράνια καὶ νὰ ἀπολαύσουμε σ' ὅλο τό βάθος τῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τὴ συγκατάβαση, τό προσκύνημα τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ ἐπίγεια!».

Ὁ Χριστός ἔρχεται καί φέτος, ἀδελφοί μου, σ' ἕναν κόσμο ἄκοσμο, σ' ἕναν κόσμο ἀνυπόστατο, ἀνερμάτιστο κι ἐγωκεντρικό, πού ἀρνιέται τό πνεῦμα καί καυχιέται γιά τό χειροπιαστό, γιά τά ἐπιτεύγματά του, γιά τό ὅτι κατάντησε τήν ὕλη σκλάβα του καί τή διέστρεψε καί τήν ἀλλοίωσε. Ἔρχεται ὁ Χριστός καί φέτος ὅπως πάντα, ὅμως χωρίς τυμπανοκρουσίες καί κουρνιαχτό. Ἔρχεται τή νύχτα τῶν θαυμάτων· τή νύχτα πού ἀνθισε στήν ἱστορία τοῦ κόσμου σάν ἕνα φλογάτο τριαντάφυλλο, τή νύχτα πού φώτισε καί μοσχοβόλησε ὀλάκερη τή γῆ καί δόξασε τήν ὕλη καί τήν ἀνέβασε στά οὐράνια· τήν εὐλογημένη νύχτα τῶν Χριστουγέννων πού συνάμα “κατέβασε” τά οὐράνια στή γῆ!

Ἔρχεται ν' ἀναστήση σακάτικες ψυχές, νά μεταγγίση ρίγος καί νά ράψη φτερά στίς πετρωμένες καί νεκρωμένες ψυχές μας.

Ἔρχεται μέσα στήν τύρβη καί τή χλιδή, τή φτώχεια καί τόν πόνο· καί ἡ φωνή Του κινδυνεύει νά χαθῆ μέσα στους θορύβους καί στήν κλαγγή τῆς χαρᾶς ἀλλά καί τῶν δακρύων. Θά μπορέσουμε νά κάνουμε λίγη σιωπή γιά νά νοιώσουμε τή μυστική ἀνθοφορία πού φέρνει ὁ ἐρχομός Του;

Κάτι τέτοιο, δυστυχῶς, δέν εἶναι καθόλου εὐκολο κι ἀπλό. Ἡ δυσπιστία κι ὁ σκεπτικισμός, οἱ ἀντιφάσεις καί ἡ σύγχυση γύρω ἀπ' τό Θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἔχουν πυργώσει τείχη πανύψηλα πού βαραίνουν τήν ψυχή καί σκοτεινιάζουν τό πνεῦμα μας καί κλείνουν τή θέα Του.

Γίναμε ἀγνωστικιστές· δέν εἶναι πρόσφορο νά ζήσουμε οὔτε μιά πίστη ἐνσυνείδητη καί βαθειά, οὔτε πάλι μιά συμβατικότητα καί μιά ἀπλή κοινωνική προσαρμογή, ἀφοῦ κάτι τέτοιο ἀπαιτεῖ βαθύ προβληματισμό καί πνευματική ἀνησυχία, κάποιο ξεβόλεμα! Χρειάζεται, λοιπόν, πρῶτ' ἀπό ὅλα νά βγοῦμε ἀπ' τό ὄστρακο πού εἴμαστε ἐρμητικά κλεισμένοι ἢ καλύτερα αὐτοφυλακισμένοι. Ἄν τό καταφέρουμε ἴσως τότε καταλάβουμε ὅτι τό πᾶν βρίσκεται στήν ταπεινοσύνη.

Ὅποιος, λοιπόν, πιστεύει πῶς εἶναι ἀδύναμος κι ἁμαρτωλός ἄς μιμηθῆ τήν κένωση τοῦ Χριστοῦ, τό ἄδειασμα ἀπό τή θεϊκή δόξα Του, τήν παραίτησή Του ἀπό κάθε ἀτομική ἀπαίτηση δικαιοσύνης. Ἄς ἀναλάβη ἐκούσια τήν κοινή ἀποτυχία καί ἄς τήν προσαγάγη, ἄς τήν προσφέρῃ σ' Ἐκεῖνον πού ἀναπαύεται στήν ἀγκάλη τῆς Παρθένου, γιά νά μεταμορφωθῆ σέ φάτνη ὅπου θά σπαργανωθῆ ὁ Θεός!

Τότε ἴσως καταλάβη, ἴσως νοιώσῃ τὴ χαρὰ τῆς Ἐκκλησίας Του, πού πλουτισμένη μέ τὴ θαλπωρὴ τοῦ θαύματος τῆς Θεοενσαρκώσεως μαζί μέ τόν Χρυσόστομο Ἰωάννη τραγουδάει: «Ἐλᾶτε, λοιπόν, νά γιορτάσουμε. Ἐλᾶτε νά πανηγυρίσουμε. Εἶναι παράξενος ὁ τρόπος τῆς γιορτῆς - ὅσο παράξενος εἶναι καί ὁ λόγος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα λύθηκαν τὰ μακροχρόνια δεσμά. Ὁ διάβολος καταντροπιάστηκε. Οἱ δαίμονες δραπέτευσαν. Ὁ θάνατος καταργήθηκε. Ὁ Παράδεισος ἀνοίχθηκε. Ἡ κατάρα ἐξαφανίστηκε. Ἡ ἀμαρτία διώχθηκε, ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε. Ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύφθηκε. Τό κήρυγμα τῆς εὐσεβείας ξεχύθηκε καί διαδόθηκε παντοῦ. Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μεταφυτεύθηκε στή γῆ. Οἱ ἄγγελοι συνομιλοῦν μέ τούς ἀνθρώπους. Ὅλα ἔγιναν ἓνα». (Λόγος εἰς τὴν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος, PG 56). Ὅλοι γίναμε ἓνα!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝᾶ 2018

Μέ χριστουγενιάτικες εὐχές καί εὐλογίες



Ὁ Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας πατέρας

† *Γερισσοῦ Δεσφίνου*
† Ὁ Γερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ



Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ' Ἐκκλησίαις κατὰ τὴν Θεῖαν Λειτουργίαν τῶν Χριστουγέννων, μετὰ τό "Κοινωνικόν".