



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 554

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 3^ῃ Σεπτεμβρίου 2013



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ' ἀριθμ. 6)



Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο
Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν φιλομάρτυρα Λαό
τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί,
τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις τίς εὐλογημένες αὐτές ἡμέρες πρόκειται νά βιώσῃ χαρά ἀνεκκλάλητη. Πρόκειται γιά τήν μετακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς ἀγίας ἐνδόξου νεοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης ἀπό τήν Ὅσσα Λαγκαδᾶ ὅπου θαυμαστῶ τῶ τρόπῳ ἀνευρέθησαν, στόν τόπο ὅπου ἡ Ἁγία μας γεννήθηκε καί μαρτύρησε, στό ἀγιοτόκο Ζαγκλιβέρι.

Ὑψιστή ἡ τιμή, ἀπροσμέτρητη ἡ εὐλογία καί οὐράνια ἡ ἀγαλλίαση!

Ἡ ἀγία Ἀκυλίνα πού γεννήθηκε στό πανέμορφο Ζαγκλιβέρι κατά τό 1745 μ.Χ., γυρίζει στό σπίτι της, στά χώματά της τά βαμμένα μέ τό δικό της μαρτυρικό αἷμα. Ἀπό τίς 27 Σεπτεμβρίου 1764 πού ἠμθανῆς καί αἰμόφυρτη εἰκοσάχρονη σχεδόν κοπελλίτσα στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας της ὁμολογοῦσε: «Μητέρα μου, ἔκανα αὐτό πού μοῦ εἶπες. Τό διαμάντι πού μοῦ ἐχάρισες, τό ἐφύλαξα καθαρό κι ἀμόλυντο καί τώρα πηγαίνω κοντά στόν Χριστό», κράζει γοερά σήμερα: «Ἐπιστρέφω στό σπίτι μου!».

Τό πλήρωμα τῆς χαρᾶς της, πλήρωμα γίνεται δικῆς μας χαρᾶς. Σέ λίγο, στίς 26 Σεπτεμβρίου 2013, ἄγεται αἰσίως εἰς πέρας ἕνας ἀγώνας πολυχρόνιος, ἀγώνας προσευχῶν καί δακρύων γιά τήν εὑρεση τῶν Λειψάνων της καί τήν ἐνθρόνισή τους στόν πάγκαλο ἱερό της Ναό στό Ζαγκλιβέρι μέ κάθε σεμνομεγαλοπρέπεια καί κατάνυξη.

Ὁ ἀείμνηστος προκάτοχός μου κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ἔθεσε ἕνα εὐλογημένο στόχο στή ζωή του· νά μή γνωρίσῃ θάνατο χωρίς νά προσκυνήσῃ τά Ἱερά Λείψανα τῆς ἀγίας Ἀκυλίνης. Καί ὁ Κύριος τόν ἀντάμειψε. Μέ ἄοκνες προσπάθειες καί ἀρωγῆ θεία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ἔφερε εἰς φῶς τήν 8^η Φεβρουαρίου 2012 τά «τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν» Λείψανά της, θησαυρισμένα στόν αὐλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ὁσσης, ὅπου πρότερον εὑρέθησαν καί τά Ἱερά Λείψανα τῆς ἀγίας Κυράννης, τῆς φίλης τῆς Ἀγγελίνας-Ἀκυλίνης. Δύο μικρά τεμάχια τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ προσεκόμισε γιά εὐλογία στό κρεβάτι τοῦ πόνου τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου. Καί ἐκεῖνος τά προσκύνῃ, καί αὐτά εὐωδίασαν μπροστά ἀπό τόν βαρέως ἀσθενοῦντα πολιοφίλαγιο Ἱεράρχη πού ὡς ἄλλος Συμεῶν ἀνέκραξε: «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον Σου Δέσποτα!».

Ἡ Παναγία Τριάς περιποίησε τήν ιδιαίτερη τιμή στόν ἅγιο Λαγκαδᾶ σέ ἀγρυπνία κατά τήν Τετάρτη 23^η Μαΐου 2012, ἡμέρα ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα -καί ἐνώπιον ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως- νά ἀναγγεῖλῃ ἐπισήμως τήν ἀνεύρεση τῶν Ἱερῶν της Λειψάνων πού ἀπό τότε θησαυρίζονται στήν Ὅσσα.

Ὁ ἐχέφρων Ἱεράρχης δέν προέβη ἀκρίτως καί ἐπιπολαίως στό ἐγχείρημα αὐτό. Ἀνέδειξε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ· ἐστηρίχθη σέ λίαν σοβαρό ὑπόμνημα τοῦ Γέροντος Μαξίμου τοῦ Ἰβηρίτου, σέ περισπούδαστο ὑπόμνημα τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ἀγιολογίας κ. Σωτηρίου Μπαλατσούκα, σέ ἰατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη τῶν Καθηγητῶν Ἱατροδικαστικῆς καί Τοξικολογίας κ. Νικολάου Βασιλειάδου καί Ἰωάννου Ἐλεμηνιάδου, σέ γνωμοδότηση τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ἱατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στόν τομέα τῆς Ἀνατομικῆς καί Παθολογικῆς Ἀνατομικῆς κ. Ματθαίου Τσούγκα καί στήν ἄρρητο εὐωδία πού προχέεται ἕως τῆς σήμερον ἀπό τά Ἱερά Λείψανα τῆς Ἁγίας μας.

Από τις 24 Νοεμβρίου 2012 πού ή χάρις τοῦ Θεοῦ κατέστησε τήν ἀσημότητά μου Ἐπίσκοπο αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εὐρέθην ἐμπρός ἀπό ἕνα θαυμαστό γεγονός. Στό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυροῦσης ἐντός τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Μεγάρου στήν Ἀρναία θησαυρίζεται ξυλόγλυπτος λειψανοθήκη μέ δύο μικρά ἀποτμήματα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἀγίας, τά ὁποῖα εὐωδιάζουν. Εἶναι ἐκεῖνα πού εὐγενῶς προσέφερε ὁ ἅγιος Λαγκαδᾶ στόν ἀσθενοῦντα προκάτοχό μου Ἱεράρχη! Καί τό ἐρώτημα ἐτέθη. Ποῖο τό χρέος μου ὡς ὑπευθύνου ποιμένος τοῦ τόπου;

Ἐρεύνησα, ἀδελφοί. Δέν βιάστηκα. Προσευχήθηκα ὁ ἀνάξιος, ἔκλαψα, δέν τό ἀποκρύπτω. Καί ἡ Ἁγία μας μέ ὠδήγησε στήν ἀπόφαση νά ζητήσω ἀπό τόν ποιμενάρχη τοῦ Λαγκαδᾶ νά ἐπανακάμψη ἡ Ἁγία στόν τόπο της. Ἀνταπεκρίθη, λοιπόν, ὁ Σεβασμιώτατος καί μέ καρδιακή εὐλογία του προσφέρει «τά δοκιμώτερα ὑπέρ χρυσίον ὀστᾶ» τῆς ἁγίας Ἀκυλίνης στήν Ἱερά μας Μητρόπολη.

Ἔτσι στή μνήμη της φέτος στό Ζαγκλιβέρι, κατά τήν **παραμονή 26^η Σεπτεμβρίου 2013 στίς 5 καί μισή τό ἀπόγευμα**, ἄν θέλῃ ὁ Θεός, θά τά ὑποδεχοῦμε στήν κεντρική Πλατεῖα ἀπό τήν Ὅσσα λαμπρῶς μεταφερόμενα, παρουσία πλειάδος σεπτῶν Ἀρχιερέων, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας, τῶν Ἀρχόντων καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ.

Ἀδελφοί, λοιπόν, ὅλοι σέ πανστρατιά γιά τήν ὑποδοχή τῆς Ἀγίας μας!

Στά Ἱερά Λείψανα τῶν ἁγίων Μαρτύρων μας «ὁ Χριστός παρευρίσκεται» καί ἐνοικεῖ, κατά τόν Τερτυλλιανό, καί μάλιστα κατά τήν ὥρα τοῦ πάθους τους «ὀμιλεῖ αὐτοῖς», σύμφωνα μέ τό Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης. Οἱ Μάρτυρες «κοινωνοῦν τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν» (Α΄ Πέτρ. β΄ 21) καί ὁμολογοῦν στούς βασανιστές τους, κατά τήν Μάρτυρα Βλανδῖνα, ὅτι εἶναι ἐνδεδυμένοι μέγα καί ἀκαταγώνιστο ἀθλητή, τόν Χριστό μας δηλαδή. Ἡ Μάρτυς Φηλικιτάτη ἐνῶ ἐβασανίζετο κράζει: «στά μαρτύριά μου ἄλλος εἶναι πού πάσχει ὑπέρ ἐμοῦ, γιατί ἐγώ πάσχω ὑπέρ αὐτοῦ», ὁ Χριστός ὁ πρωτομάρτυς τοῦ Γολγοθᾶ. Καί ὁ Μάρτυς Κόνων συμπληρώνει: «Δέν μποροῦν νά μέ πτοήσουν τά βασανιστήρια, γιατί ἔχω τόν Θεό πού μέ ἐνδυναμώνει».

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος διδάσκει ὅτι ὄχι μόνον ἡ ψυχή ἀλλά καί τό σῶμα τοῦ Μάρτυρος μετέλαβε διά τοῦ μαρτυρίου «πλείονος χάριτος». Τά Ἱερά Λείψανα τά χαρακτηρίζει ὡς «μέγιστα τοῦ Θεοῦ δῶρα καί ἀγαθῶν θησαυρούς», «πηγές ναμάτων πνευματικές καί θησαυρούς περιουσίας ἀνάλωτους», «ποταμούς χαρισμάτων πού πλουτίζουν τίς πόλεις» καί «πηγές ναμάτων πνευματικῶν». Καί συμβουλεύει πατρικά: «Συνεχῶς, λοιπόν, ἄς βρισκόμαστε δίπλα τους καί ἄς ἀγγίζουμε ἀσπαζόμενοι τίς λάρνακές τους καί μέ πίστη τά λείψανά τους ἄς ἀγκαλιάζουμε», «ἵνα εὐλογίαν τινά ἐπισπασώμεθα ἐκεῖθεν».

Ἀντιλαμβάνεσθε, ἀδελφοί, τί εὐλογία ἀποκτᾶ ἡ Ἱερά Μητρόπολις καί τό Ζαγκλιβέρι; Γίνεται τόπος προσκυνηματικός καί σκηνή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τί τιμή! Τί χαρά!

Λοιπόν, ὅλοι σέ πανστρατιά, νά ὑποδεχοῦμε ἐπαξίως καί μέ ἄνω τόν νοῦν ἐστραμμένον τήν Ἁγία μας **στίς 26 Σεπτεμβρίου στίς 5 καί μισή τό ἀπόγευμα στό Ζαγκλιβέρι** καί στίς 27 Σεπτεμβρίου ἄς δοξολογήσωμε τόν Θεό καί ἄς τιμήσωμε τήν Ἁγία μας μέ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ἡ Ἁγία μας θέλει καί ἔρχεται στόν τόπο της. Τό Ζαγκλιβέρι χαίρει καί γιορτάζει. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις πλουτίζεται μέ θησαυρό ἀδαπάνητο καί ὁ Λαός κοσμεῖται μέ χάριτες ἀγιοτριαδικές.

Σᾶς προσκαλοῦμε στή χαρά τῆς Ἁγίας μας καί σᾶς ζητοῦμε νά ἔλθετε ἄρωγοί στόν ἀγῶνα μας νά γίνουν ὅλα σεμνά, ἀλλά καί μεγαλόπρεπα. Ὅπως Τῆς ἀξίζει. Πνευματική, λοιπόν, προετοιμασία γιά ἄξιο προσκύνημα.

Μέ εὐχές καί εὐλογίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὁρους καί Ἀρδαμερίου
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῆ ἡ παροῦσα κατά τήν Θεῖαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς,
22^α Σεπτεμβρίου, τήν ὥραν τοῦ Κοινωνικοῦ.