

Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Σεβαστοί πατέρες,

Ευλογημένη λαέ του Κυρίου,

Μέγα το μυστήριο της οικονομίας Σου! Φιλάνθρωπε Κύριε, δόξα Σοι!

Πέρασαν δύο χρόνια που ο Χριστός ευλόγησε να έρθω να διακονήσω ως φυσικοθεραπευτής στο Ίδρυμα Αγάπης της Μητροπόλεως. Τότε σεβασμιώτατε σας γνώρισα και σπείρατε μέσα μου τον σπόρο της ιερωσύνης. Και ήταν αυτό για μένα κάλεσμα καθώς όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος: «οὐχ ἑαυτῶ τις λαμβάνει τὴν τιμὴν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ». Με προσοχή και προσευχή αλλά και με την καθοδήγηση του πατρός Διονυσίου του πνευματικού μας, ο οποίος στα μισά αυτής της πορείας έφυγε στο Λονδίνο, ο σπόρος άρχισε να βλαστάνει. Τα συναισθήματα ανάμεικτα χαρά και προσμονή από την μία και από την άλλη φόβος και δέος καθώς άνθρωπος αμαρτωλός είμαι.

Με πίστη που μόνο ο Ιησούς τελειοποιεί βαδίσαμε. Και ο Χριστός μας οδηγούσε. Νοιώθαμε την παρουσία του μέσα από τις δοκιμασίες αλλά πολύ περισσότερο μέσα από τις ευλογίες Του, καθώς μας έδωσε πάλι εργασία αλλά και μία ακόμα εγκυμοσύνη. Όπως είπα νωρίτερα στα μισά του δρόμου αυτού ο πάτερ Διονύσιος έφυγε στο Λονδίνο. Δύσκολο σταυροδρόμι. Τότε σεβασμιώτατε απευθύνθηκα πάλι σε σας. Και με την πατρική σας αγάπη, μας ακουμπήσατε στο πετραχήλι του πατρός Παΐσιου. Οφείλω να πω ότι οι ψυχές μας αναπαύτηκαν. Ο πάτερ πλέον τα τακτοποιούσε όλα. Όχι μόνο μας συμφιλιώνε με τον Θεό αλλά και εξέταζε κάθε λεπτομέρεια. Εμείς άνθρωποι είμαστε, ολιγόπιστοι αλλά αρκούσε μια μικρή, σύντομή απάντηση του και ερχόταν η γαλήνη.

Ήταν θέμα χρόνου πλέον, καθώς οι υποχρεώσεις μου στην εργασία μου έφταναν μέχρι και τα Χριστούγεννα. Αλλά και η εγκυμοσύνη, η οποία προχωρούσε αισίως μέχρι να φτάσουμε σήμερα στον μήνα μας και να περιμένουμε την νέα ευλογία. Όλα οριακά αλλά και με ακρίβεια, μια ακρίβεια που μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει. Σεβασμιώτατε, ομολογώ ότι τις τελευταίες μέρες ένοιωσα πραγματικά φόβο αλλά και το βάρος της αποφάσεως αυτής. Αλλά ο Θεός πάλι έδωσε απάντηση, καθώς άκουσα την φωνή του προφήτη: «ίσχύσατε, χεῖρες άνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα».

Να ευχαριστήσω θέλω σε αυτό το σημείο την σύζυγό μου Γεωργία, η οποία στέκεται δίπλα μου και βαστάει την συζυγία καθ' όλη την διάρκεια αυτού του δρόμου και όχι μόνο, μου έχει χαρίσει την Μαρία την κόρη μας, και με την χάρη του Θεού σε λίγες ημέρες θα φέρει στον κόσμο άλλο ένα κοριτσάκι. Εύχομαι ο Χριστός να την στερεώνει στην αγάπη του.

Ένα ευχαριστώ στους γονείς μου, Γεώργιο και Παρθένα που μας νοιάζονται και μας αγαπούν, αλλά και στους γονείς της Γεωργίας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή με αγκάλιασαν σαν παιδί τους.

Την Ευτυχία, την Ελένη και τον Αναστάσιο για την αδελφική τους αγάπη και συμπαράσταση. Τους συγγενείς και τους φίλους μας.

Ιδιαίτερα να αναφερθώ στην ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην Ηλιούπολη της Θεσσαλονίκης, όπου και η κατοικία μας, στους εφημερίους και στους ενορίτες, οι οποίοι μας δέχτηκαν και μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Τους αγαπάμε σαν δεύτερη οικογένεια μας.

Να ευχαριστήσω όσους ήρθαν σήμερα εδώ να προσευχηθούν μαζί μου.

Όλους τους εργαζόμενους στο Ίδρυμα Αγάπης αλλά και τους κατοίκους του ευλογημένου αυτού τόπου. Την γερόντισσα Μαριάμ και την συνοδεία αυτής. Ειδικές ευχαριστίες στον πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως, πατέρα Χρυσόστομο, διευθυντή του Ιδρύματος Αγάπης που με δέχτηκε με τις ευλογίες σας, με αγκάλιασε αλλά και με φιλοξένησε με αγάπη.

Τον πατέρα Διονύσιο, που με την προσευχή του και την αγάπη του μας οδηγούσε όλα αυτά τα χρόνια.

Τον πνευματικό μας, πατέρα Παΐσιο, που μας δέχτηκε με αγάπη, μας ανέπαυσε κάτω από το πετραχήλι του, και δεν δίστασε να μας οδηγήσει στον δρόμο προς την ιερωσύνη.

Σεβασμιώτατε πάτερ και δέσποτα, ένοιωσα από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον σας προς το πρόσωπό μου. Την αμέριστη πατρική σας αγάπη. Ένοιωθα πάντοτε αυτό το διάστημα ότι με είχατε στην σκέψη σας. Και τώρα φτάνει η στιγμή που, δια των χειρών σας το Τελεταρχικό Πνεύμα θα με καταστήσει Διάκονο της Εκκλησίας του Χριστού, και η σχέση μας θα λάβει άλλη ισχυρή πνευματική διάσταση. Να εύχεστε η διακονία μου να είναι αρεστή στον Θεό.

Ευχαριστώ τον Τριαδικό Θεό και την Παναγία μας για τις πλούσιες δωρεές και ευεργεσίες. Ας με στερεώνουν στην πίστη και στην αγάπη! Καθάρισόν με Κύριε, αμαρτωλός άνθρωπος είμαι και δούλος, ὦ Κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός. Αυτό που μπορώ να πω είναι γεννηθήτω το θέλημα σου!